

Activiteitenkrant

TERUG NAAR DE MIDDELEEUWEN



Maandag 18 oktober

Welkom in de middeleeuwen !
Wij gaan de week beginnen met kastelen en ridders. Bouw je eigen kasteel en laat je fantasie zijn werk doen.



Dinsdag 19 oktober

In de middeleeuwen hadden ze vroeger verschillende soorten hoofddeksels. Kies je eigen hoofddeksel en maak er wat moois van!
Bovenbouwers jullie mogen een echte katapult bouwen.



Kledingtip: bij ons worden kinderen vrijgelaten in spel en beweging, denk er hierbij aan dat kleding vies kan worden!

Donderdag 21 oktober

Vroeger was alles nog niet zo schoon, maak je eigen pronkstuk door lekker te kliederen. Toch niet zo zin om vies te worden dan kun je nog altijd sieraden maken van cd's



Vrijdag 22 oktober

Vandaag staat in het teken van spelletjes maken, want wat speelden ze vroeger eigenlijk? Maak met zo min mogelijk materiaal een leuk spel!

Wij zwaaien de middeleeuwen uit en kijken uit naar de industriële revolutie. Jullie ook?

