

Activiteitenkrant

TERUG NAAR DE GRIEKEN WEEK 1



Maandag 19 juli

Zoals jullie weten staat Griekenland bekend om hun mooie zuilen. Maak vandaag je eigen zuil met borstbeeld. Laat je fantasie zijn werk doen!



Dinsdag 20 juli

In de griekse oudheid speelde aardewerk in het dagelijks leven een grote rol. Wij gaan niet aan de slag met aardewerk, maar je mag lekker kliederen met papier mache.



Donderdag 22 juli

Hebben jullie wel eens gehoord van het paard van Troje? De juffen zullen het verhaal vertellen terwijl jullie lekker knutselen.



Kledingtip: bij ons worden kinderen vrijgelaten in spel en beweging, denk er hierbij aan dat kleding vies kan worden!

Vrijdag 23 juli

Jullie kennen het vast wel, het huisje van Hans en Grietje? Die gaan wij dus niet maken, maar wel onze eigen Akropolis van snoepgoed.

Wist je dat dit gebouw in Athene staat? En het betekent in het grieks het hoogste punt van de stad.

